

Maandag 3 december – “Vandaag begint het”

Dag 4

Vandaag begint het toernooi las echt voor ons.

Paraguay is onze tegenstander.

Gister is een ieder vroeg naar bed gegaan om zo fris en uitgerust als mogelijk te zijn.

De afspraak is om 07:30h te ontbijten. Om 07:25h is een ieder al in het restaurant van het hotel. Surinamers kunnen wel degelijk op tijd zijn bewijzen deze jongens mij voor de vierde dag op rij. Er is hoop voor de toekomst.

Na het goed ontbijt genuttigd te hebben is het tijd om onze spullen te pakken. En te vertrekken naar de sporthal.

Om exact 08:35h vertrekken. Het is een busrit van 45min naar de hal. Een simpele doch mooie hal. Als ingenieur kan ik toch wel genieten van zulke bouwwerken.

Als we binnenlopen is de wedstrijd tussen Brazilië en Peru gaande. De jongens raken onder de indruk van het fysieke spel. “Tren...mag dit?”



Is de meest gehoorde opmerking. Ja het mag. Hard maar fair. De goeie basis balbehandeling van de spelers valt mij op. Twee keer raken. Een tweetjes. Moeten we in Suriname over de gehele breedte niet anders gaan opleiden bij de jeugd vraag ik me af. Enfin...dat is een andere discussie.

De vloer is van beton met daarop een mat gelegd. De bal lijkt stroef te rollen. Dat mag niet van invloed zijn op ons spel. Misschien is het zelfs een voordeel. Maar een goeie voetballer kan op elke ondergrond voetballen.

Om 10:00h gaan we ons omkleden. De wedstrijd van Brazilië is afgelopen. 7-1. Nu begint er een dames wedstrijd. Paraguay-Peru. Wat een niveau hebben de dames van Paraguay. Show futsal. Het wordt uiteindelijk 8-0 of zo.

Na ons omgekleed te hebben hou ik een speech. Waarom zijn we hier? Wat doen we hier? En natuurlijk de spel tactiek. We zullen diep verdedigend starten en afhankelijk van het spel hoger gaan. We starten met Panchoe, Chikere, Derrick, Keanu en Ramiro staat in de punt van de aanval.

Na mijn praatje neemt trainer Steven de jongens mee naar buiten voor een goeie warming up.

Plots komt Arjen terug naar binnen. Tren, ik heb pijn aan mijn teen. Voor pijntjes moet je niet bij mij zijn jongen maar bij mevrouw Sanah. Dan komt Sanah (nog steeds mevrouw voor jullie) met het slechte nieuws. Arjen heeft een ontstoken teen of zo. Dit is stuff voor de dokter. Ik breng Arjen naar de aanwezige arts daar. Die legt me uit dat hij Arjen gaat moeten prikken om pus of zo te verwijderen en dat Arjen niet gaat kunnen spelen vandaag. Ik geef toestemming voor de simpele ingreep en Arjen en Sanah gaan naar de behandel kamer.

Om 11:00 zijn we zover om te starten. Eerst de volksliederen en dan kunnen we beginnen.



We starten en spelen zoals besproken. We verdedigen diep en houden de boel achter gesloten. Paraguay heeft de bal maar ze worden niet gevaarlijk. Voetballend komen wij er moeilijk uit. Toch wat zenuwen bij Derrick. En Panchoe pakt alles wat langs de verdedigers gaat. Het gaat goed. We komen er nu ook voetballend uit.

De coach van Paraguay grijpt in. Hij besluit zijn keeper de opdracht te geven zich ook te bemoeien met de aanval.

Onze verdediging houdt simpel stand.

Ramiro is de eerste die om een wissel vraagt. Hij is buiten adem. Het brandt op m'n borst zegt hij. De hoogte eist zijn tol.

Sjampie is zijn vervanger. Ook hij doet het prima. Verdedigd gedisciplineerd en is scherp bij de omschakeling. Helaas biedt Sjampie zich wat minder goed aan als we opbouwen. Maar geen ramp. Dat moet hij nog leren. Dan vraagt de onverzettelijke Keanu om een wissel. Gianni valt in. Ook Sjampie is moe. Ramiro valt in voor hem. Het gaat goed. Paraguay heeft de bal maar kan maar niet gevaarlijk worden. En dan...een misverstand tussen Gianni en Derrick. De eerste kans voor Paraguay. Ze spelen Panchoe uit en het staat 1-0. Ach. Niet getreurd. Het is zo rust en we hebben nog een hele tweede helft om zaken recht te zetten.

In de rust besluiten we om het zelfde spel te spelen Maar wat hoger te gaan spelen. We kunnen door de ijle lucht geen lange sprintjes maken in de omschakeling.

Gianni voor Ramiro en de rest is dezelfde als de starting 5. Het gaat goed. We komen vaker op de helft van Paraguay. Paraguay speelt nog steeds met een aanvallende keeper. Maakt niet uit voor ons. We staan super goed achterin. Intussen is Sjampie ingevallen voor Gianni. Keanu verovert de bal en speelt op Chinese die zijn tegenstander voorbijgaat. Sjampie staat vrij alleen voor het doel!!maar Chinese wil nog een actie maken. Bal verlies en Paraguay breekt uit. We krijgen de deksel op de neus. Panchoe rest nog in 2 instanties maar de derde keer is de Paraguayaan trefzeker. Het staat 2-0 met nog 9 minuten te gaan. We moeten nog hoger gaan spelen terwijl het duidelijk wordt dat de vermoeidheid toeneemt. Haast na elke sprint wordt er direct om een wissel gevraagd. Maar we moeten. We zijn niet gekomen om de schade beperkt te houden. We zijn gekomen om wedstrijden te winnen. Ik stuur Derrick naar voren. Ramiro komt op "2". Keanu krijgt een schietkans. Helaas 2cm naast. Met nog 5 min geef ik aan alles of niets. Paraguay wordt gevaarlijk in de counters. Een slappe breedte pass van ons leidt tot een duel. We verliezen het duel. Waar is onze rugdekking? Het wordt 3-0. Panchoe was kansloos. De koppies gaan hangen. Maar we geven niet op. We krijgen nog een kans. Een dubbele één tweetje tussen Keanu en Chinese levert een dot van een kans op maar de laatste breedte pass van Keanu is net te ver voor Chikere.

We gaan nog steeds voor een beter resultaat. Maar ook de onzorgvuldigheid neemt. We verliezen de bal 2 keer en worden afgestraft. 5-0.

Een score die een vertekend beeld geeft. We hebben partij geleverd. Paraguay is sterker maar niet 5-0 sterker.

Zeker in de eerste helft waren we gelijkwaardig. Maar zoals Marius het zegt: "Je moet het volhouden".

Na de wedstrijd gaan we omkleden en direct in de bus. De 45 minuten in de bus lijken nu wel 145 minuten te duren.

Om 14:00h gaan we eten. Een goed diner krijgen we opgediend. Daarna gaan de jongens slapen. Ze zijn op van de afgelopen dagen.

Om 20:00h pakken we ons avondmaal. Wederom een goeie maaltijd. Daarna pakt Keanu het tenue voor morgen en verdeelt dat. Sanah fluistert me in dat Arjen misschien mee kan doen morgen tegen Peru. Ik hoop het. We hopen het. We willen winnen van Peru en hebben daar een ieder voor nodig.

Morgen...Morgen begint de dag om 08:00 met het ontbijt. Een nieuwe dag met nieuwe kansen.

Namens de coaches,
Prishad Parmessar