

## Zondag 2 december – “Arequipa here we come”

Wij staan reeds bij het krieken van de ochtend ready. Mevr. Sanah is reeds om 02:00h in de ochtend vertrokken naar de airport om door te vliegen naar Arequipa. Om 04:30h wekt trainer Steven de jongens. We worden om 05:30h afgehaald om naar de airport te gaan. Wij zullen samen reizen met de delegaties van judo, volleybal en atletiek.

Op de airport verloopt alles vlot. Na een lief woordje met een van de klantvriendelijke luchthaven/Latam medewerkers (zucht...daar kunnen we nog veel van leren) wordt er een speciale incheckbalie voor ons geopend zodat we niet in de ellendig lange rij moeten aansluiten. Jah...Lima is een stad met ongeveer 10 miljoen inwoners en de airport heeft 48 gates. Geen kleine airport dus.

Na het inchecken wordt er nog wat geld omgewisseld in de lokale Sol waarna wij naar "binnen" willen gaan om rustig te kunnen zitten en op onze vlucht te wachten. Echter onderweg naar "binnen" komen we een KFC en een papa John tegen. “Tren..mogen we hier ontbijten” klinkt het in koor. Ach ja.. Jongens doe maar. Jullie verdienen het. Het worden dus wat 3 piece meals en wederom wat pizza's als ontbijt. Heerlijk. Dag is pas genieten.....maar niet al te gezond. Moet kunnen een keer.

Na ons heerlijk ontbijt gaan we naar binnen en wachten we geduldig op onze vlucht. Exact om 09:24h mogen we boarden en om 10:00h (de geplande tijd, ja vliegtuigen vertrekken dus wel eens op tijd) stijgen we op.

Ruim 75 minuten later zijn we in Arequipa. Een grote droge woestijn lijkt het me vanuit de lucht. Zo is dat ook. Duidelijk te zien zijn 3 vulkanen, er behoren er 5 te zijn waarvan 2 nog actief. Ook te merken is dat we op grote hoogte boven zeeniveau zijn. Ik adem moeilijk. Gelukkig hebben de jongens daar minder last van.

Als we ons na het uitstappen bij de bagageband begeven is onze bagage er al. Het kan dus wel...

Hier geen immigratie formaliteiten. Het is immers een binnenlandse vlucht, wel hebben we douane formaliteiten. Al ons vers fruit wordt in beslag genomen.

Buiten worden we warm onthaald door een señor van de organisatie. Even op de foto met de mascotte en dan mogen we in de bus. Futsal heeft een eigen hotel!!!



Na een rit van ruim 45 minuten en judo te hebben afgezet bij hun hotel arriveren we bij ons hotel waar Sanah er al is. Mevr. Mitch van sportzaken verblijft ook in ons hotel.

Carolina heeft voor 50 liter water voor ons gezorgd. Goed gedaan Carolina. Water hebben we hard nodig hier. De lucht is koud en vooral heel droog.

Ook heeft Carolina, naar later zal blijken, een bus geregeld die speciaal voor ons team bestemd is! Wat een luxe. Hopelijk betalen we dat terug met onze prestatie op het veld.

Bij het inchecken krijgen we te horen dat we om 16:15h opgehaald worden om naar de openingsceremonie te gaan. Ik las op starnieuws dat die al op zaterdag was geweest en dat we die hadden gemist. Dat blijkt dus niet te kloppen.

Na ons middag eten gaan we naar de openingsceremonie ceremonie.

Een leuke openingsceremonie met veel dans.

Om 19:00h is de ceremonie voorbij en gaan we weer terug naar het hotel. Mevr. Sanah moet naar de basketbalwedstrijden. Zij is immers deel van het medisch team en moet ook beschikbaar zijn voor andere sporten. De rest van het medisch team komt pas later op de avond aan.

Na ons avondmaal spreek ik de jongens toe.

Vanaf nu gaat het om futsal. Ramiro lijkt me zenuwachtig te

worden. Het gaat morgen echt beginnen. Aanvoerder Keanu laat z'n andere zijde zien en pakt de wedstrijd kleding van morgen (groen shirt met zwarte short) en geeft een ieder z'n shirt, short en sokken. Om 21:00h gaat een ieder naar z'n kamer. Volgens afspraak moet een ieder uiterlijk 21:30h in z'n nest zijn.



Morgen ontbijten we om 07:30h en vertrekken we om 08:35 naar de hal voor onze eerste wedstrijd tegen Paraguay. Zoals Keanu het zegt: " de eerste van de 5 wedstrijden die we in Arequipa gaan spelen"



Namens de coaches,

Prishad Parmessar