

Vrijdag 30 november en zaterdag 1 december – “De heenreis”

Dag 1.

De geschiedenis herhaalt zich.

Het is 04:45h in de ochtend als er een app bericht binnenkomt van Sanah, voor jullie mevr. Sanah!, met het nieuws dat we ons niet meer om 05:00h moeten aanmelden in NIS maar om 09:00h omdat het vliegtuig van de SLM niet in orde is. Trainer Steven was een vroege vogel en was al bij NIS. De rest denkt “hmmm lekker doorslapen”.

En dus verzamelen we ons keurig op tijd om 09:00h in NIS vanwaar we conform ons nieuw schema om 10:00h vertrekken.

Op Zaterdag aangekomen checken we vlot in en krijgen we maaltijd van de organisatie. Dan is het wachten tot 15:00h om te vertrekken. Dat was de planning. Om 15:00h echter mogen we nog niet instappen. Krijgen we weer uitstel?

Uiteindelijk mogen we tegen 16:30h instappen en vertrekken we om 17:15 richting “het land van Inca's”. We vliegen rechtstreeks naar Lima. Daar zullen we op 3 lijnvluchten naar Arequipa overstappen. Ik bereid de jongens vast voor op een lange dag op de airport want het staat al vast dat we de aansluiting op de vluchten zullen missen.



Om 19:30h lokale tijd landen we. Een voorspoedige vlucht. Was de rest van de avond maar ook zo voorspoedig verlopen...helaas.

Na de douane en immigratie formaliteiten afgerond te hebben is het nu wachten. Hoe gaan we verder. Eerst wachten we in de bagage hal. Daarna moeten we buiten wachten. Het is wachten en wachten. Plots duikt er iemand op met een bordje “Consude Welcome Suriname”. Heeft de man nieuws? Ja...nieuws heeft hij! We moeten de avond maar op de airport doorbrengen en s 'morgens om 08:00h met de bus naar Arequipa. Een rit van maar 16 uur. Ja.... Dat lezen jullie goed. 16 uren in de bus en op de airport overnachten. Nee, Dat gaat niet gebeuren zegt delegatie leider Meneer Gallant resoluut. We gaan nu naar een hotel en zien morgen wel hoe verder gaan. Maar we gaan niet 16 uren in de bus zitten. Zo gezegd zo gedaan. Omstreeks 02:00h zitten we veilig in ons hotel. Slapen maar en het nieuws morgen afwachten.

Dag 2.

Om 08:00h zijn de jongens al wakker. We moeten ons ontbijt regelen. De organisatie is bezig met te bekijken hoe ze ons in Arequipa moeten krijgen. Het worden burgers en verse sap als ontbijt. Ja, met mevr. Sanah erbij zal je verse sap moeten drinken en wel tot de laatste drup. Daarna maken de jongens een buurt wandeling met mevr. Sanah en trainer Steven. Daarna is het rusten in het hotel. Om 12:00h



komt het goede nieuws. We gaan morgenochtend met het vliegtuig naar Arequipa. Ja..het gaat echt beginnen. Daarvoor zijn we toch gekomen!

Om 15:00h pakken we onze lunch. De jongens lusten pizza. Ok. Jullie je zin. We halen pizza. Na de lunch tegen 17:30h gaan de jongens een potje ontspannen voetballen op het plein met trainer Steven terwijl Sanah (nog steeds mevr Sanah voor jullie!)en ik naar de markt gaan voor wat vers fruit voor vanavond en morgenochtend.

Om 21:00h moet een ieder naar bed want morgen om 05:30 vertrekken we naar de airport voor onze vlucht naar Arequipa.

Namens de coaches,

Prishad Parmessar